

Nummer 15 16 juni 2017

NUMichaël is een tweewekelijks informatiebulletin voor ouder(s)/verzorger(s), leerlingen en personeel van het Michaël college. Wij willen jullie via dit bulletin informeren over activiteiten op onze school en over de achtergronden van ons onderwijs. Daarnaast zullen wij in woord en beeld verslag doen van die activiteiten, zodat wij allen een actueel en levendig beeld krijgen van de school die wij samen vorm geven.

Datum	tijd	Onderwerp	Locatie
Ma 19 t/m wo 21 juni	Vanaf 13.30 uur	Klas 10: CE2	Michaël college
Vrij 23 juni	Na periode	Sint Jan	Michaël college
Ma 26 t/m do 29 juni	Vanaf 13.30 uur	Klas 9: herkansingen PTA	Michaël college
Woe 28 juni	14.00-15.00 uur 20.00-22.00 uur	Kennismaking leerlingen klas 7 2017-2018 Kennismaking ouders klas 7 2017-2018	Michaël college
Do 29 juni	Vanaf 18.50 uur	Klas 12: Eindgetuigschriften	Michaël college
woe 5 juli		Laatste schooldag; geen lessen na periode	Michaël college
Woe 5 juli	Vanaf 19.30 uur	Klas 12: diploma uitreiking HAVO	Markenhage
Do 6 juli	Hele dag	Rapportvergadering	

## Geslaagd!

Afgelopen donderdagochtend konden wij onze geslaagden via de rode loper ontvangen. Vol trots werden zij, onder luid applaus, door alle leerlingen, docenten en medewerkers ontvangen in de aula. Ook werden zij toegesproken door Micha Wijngaards. Een aantal leerlingen zullen in het 2<sup>e</sup> tijdvak herkansen, sommigen om alsnog te kunnen slagen, anderen om punten te verbeteren. Wij wensen hen heel veel succes met de voorbereiding en het examen!



## Vrijdag 23 juni: Sint Jan



### Het jaarfeest van Sint Jan

Sint Jan wordt gevierd op 24 juni; het valt samen met de zomerzonnnewende en het is het laatste jaarfeest dat op Vrije Scholen gevierd wordt voor de zomervakantie begint. Maar wie was Sint Jan, en waarom vieren we dit feest? Dit stuk gaat in op de eeuwenoude geschiedenis en de gebruiken van Sint Jan.

### Oogst en blijdschap

Sint Jan is op de Vrije Scholen één van de uitbundigste jaarfeesten. Kinderen dragen veelal wit of wit met rode kleding, en dossen zich uit met grote gevlochten kransen gemaakt van veldbloemen. Alle planten en bloemen om ons heen zijn in bloei, de bomen zijn groen en vol, de dieren hebben jongen. Overall om ons heen in de natuur zien we geluk en overvloed. Dit herinnert ons eraan dat eind juni een begin gemaakt wordt met de oogst. Wij hebben nu kassen en kunnen ons voedsel importeren, maar vroeger waren de mensen afhankelijk van hun oogst en waren ze blij als de oogsttijd weer aanbrak.

## Zomerzonnwende en heidense gebruiken

Midzomernacht, omstreeks 21 juni, is het keerpunt van het licht, de zomerzonnwende. De dagen worden vanaf deze dag weer korter en de nachten langer. De oude, voorchristelijke natuurreligies, die veel aandacht hadden voor de werelden naast de onze, beschouwden dit moment in het jaar als bijzonder. Contact met de wereld van de natuurwezens en die van de overledenen werd even wat gemakkelijker; de sluier tussen onze wereld en de andere werd veel dunner. Door middel van rituelen legde men contact en vroeg om hulp. De keerzijde was dat er ook meer bescherming gevraagd moest worden omdat ook kwade wezens dichterbij konden komen. De paganisten en heksen van nu vierden midzomer of Litha vandaag de dag nog steeds, gebaseerd op deze oude gebruiken.

### Van heidens naar christelijk feest

Toen het christendom begon te overheersen, werden de al bestaande jaarfeesten omgevormd naar christelijke feesten, zoals we ze vandaag de dag nog grotendeels kennen. De oude kern is soms voor een deel bewaard gebleven. Voor 24 juni geldt dat deze datum binnen het christendom wordt beschouwd als de geboortedag van Johannes de Doper. Johannes de Doper werd een half jaar eerder geboren dan Jezus, en hij bereidde de mensen voor op de komst van Christus. Hij doopte de mensen tot christen in de rivier de Jordaan. Johannes de Doper gaf de mensen als boodschap mee dat zij niet altijd zorgeloos konden genieten, maar dat er nu een tijd zou komen van het naar binnen kijken.

### Sint Jan en de antroposofie

Het Sint Jan van nu is vanuit antroposofisch oogpunt een vrolijk en uitbundig feest, een feest van samenzijn met elkaar. De diepere vertaling van het Sint Jan van nu gaat ook over de intuïtieve mens, harmonie in de wereld om ons heen en tussen de mensen. Het ervaren van eenheid tussen onszelf en de elementen van de aarde.

### Programma leerlingen (start na periode):

Klas 7	Vossenjacht
Klas 8	Sport en spel
Klas 9	Fotospeurtocht
Klas 10 (vrijwillig)	Fotospeurtocht
Klas 11	Ondersteuning bij klas 7 en 8
Klas 12 (vrijwillig)	Ondersteuning bij klas 7 en 8

Afsluiting van de dag is om 13.30 uur.

\*\*\*\*\* ingezonden mededeling \*\*\*\*\*

Lezing door leerkrachten Rudolf Steiner School Breda

**Dinsdag 20 juni** om 20.00 Kleine zaal, Rudolf Steiner School, Minckelerstraat 27, 4816 AD Breda

Zelf niet op de Vrije School gezeten? Een kind dat thuis maar weinig vertelt...? En ook altijd al benieuwd naar waarom bijvoorbeeld in de 2e klas dierkunde aan bod komt en in de 3e klas een huis wordt gebouwd? En wanneer is een kind in de kleuterklas schoolrijp?

In samenwerking met de Ouderraad, het Steiner Promotieteam (ooit door enthousiaste ouders opgericht) én het college, organiseren wij een wervelende lezing over de rode lijn van de vrijeschool door de verschillende leerjaren heen waarin we inzicht krijgen over het wat en waarom, oftewel de achtergronden van ons type onderwijs.

En wie kan hier beter over vertellen dan onze leerkrachten zelf!? Wij zijn daarom enthousiast dat Ad van Gool en Henny Rovers deze avond willen verzorgen. Uiteraard zorgen we ook voor koffie, thee en iets lekkers!  
Hopelijk tot dan!

Groeten namens de organisatie; Ad van Gool, Henny Rovers, Renate Brouwers, Simone Middeldorp-Koevoets, Anja de Vos en Sanne Feskens

\*\*\*\*\*